



VOOR GELIJKHEID EN DEMOCRATIE

# VREDES NIEUWS

## Verkiezingen zeggen niet wat belangrijk is.

Ook deze verkiezingen gingen bijna nooit over de grote maatschappelijke vraagstukken die ondertussen aan kracht winnen en waarmee reeds velen nu al geconfronteerd worden.

In het beste geval werd lippendienst bewezen aan een "new green deal". Bij het beter beluisteren van de concrete voorstellen werd steeds duidelijker dat - met enkele uitzonderingen - de klassieke recepten in een groen neo-keynesiaans kleedje werden gestoken maar dat in de grond geen ommekeer in het denken, laat staan in het beleid, werd gemaakt.

Een echte new green deal houdt drie basiselementen in zich: oplossingen voor de financiële crisis met actuele en groeiende armoede, oplossingen voor de komende energieschaarste en oplossingen voor de dreigende klimaatchaos. Oplossingen moeten op verschillende niveau's ingevoerd worden. Dus ook mondiaal.

In december vindt de cruciale mondiale klimaatop plaats in het Deense Kopenhagen. Dan zal blijken of een wereldwijde aanpak een kans maakt.

Recent kwamen 2500 wetenschappers tot de conclusie dat de huidige uitstoot van broeikasgassen tot meer drastische klimaatverandering zal leiden dan tot

hiertoe gedacht werd.

Oxfam maakte onlangs bekend dat het totaal aantal slachtoffers van natuurrampen naar verwachting zal oplopen tot 375 miljoen in 2015, vrijwel hoofdzakelijk klimaatgerelateerd. In de afgelopen 20 jaar is het aantal klimaatrampen volgens Oxfam al verviervoudigd.

Als in Kopenhagen geen maatregelen kunnen afgesproken worden voor een drastische reductie van broeikasgassen, dan wordt een meer dan 3 graden temperatuurstijging realistisch. In dat scenario verwacht men regelmatig grote droogtes in Zuid-Europa, meer overstromingen, watertekorten, grotere kans dat de warme atlantische golfstroom stopt, sterke stijging van mensen die lijden aan ondervoeding, miljoenen mensen dakloos, ....

De kiezers werden tijdens de verkiezingscampagne weinig of nooit met deze thema's geconfronteerd. Het is dan ook niet realistisch te verwachten dat de politici in december uit eigen beweging de maatregelen zullen afspreken die nodig zijn. Het zal dus vooral afhangen van de mobilisatie van de middenveldorganisaties of Kopenhagen een succes wordt.

# Waardig werk bis

Vorig jaar startte de campagne "Waardig Werk" als Vlaamse bijdrage voor de internationale campagne "decent work". I.I.I.I.I, ABVV, ACV, ACLVB, Fos, Oxfam Solidariteit en Werelsolidariteit vonden ook dat de millenniumdoelstellingen onmogelijk tegen 2015 kunnen gerealiseerd worden zonder de component "waardig werk". Onder de millenniumdoelstellingen vinden we het bannen van honger en grootste armoede, basisonderwijs voor iedereen, gelijke behandeling mannen en vrouwen, e.d. Daartegenover staat dat 490 miljoen werkende mensen een inkomen halen uit hun arbeid van nog geen één dollar per dag per gezinslid. 1,3 miljard werkenden verdienen minder dan twee dollar per dag per gezinslid.

De internationale Arbeidsorganisatie (ILO of International Labour Organization) is de gespecialiseerde organisatie van de VN. Zij gebruikt vier indicatoren om na te gaan hoe de situatie in de wereld evolueert:

- het percentage van mensen op arbeidsleeftijd dat werk heeft
- de omvang van 'kwetsbare' werkgelegenheid
- het aantal 'werkende armen'
- de groei van de arbeidsproductiviteit

## Werk en werk.

Het aantal mensen dat werk heeft is het laatste decennium gestegen van 2,5 miljard tot 3 miljard. Toch steeg de werkloosheid ook nog van 165 tot 190 miljoen, omdat het aantal werkzoekenden sneller bleef stijgen dan het aantal arbeidsplaatsen. Het gaat hier over geregistreerde werklozen die in de formele economie werken en dus in loondienst. Ze genieten ook van enige vorm van sociale bescherming bij werkloosheid. Daarnaast zijn er nog veel meer niet-geregistreerde werklozen die nooit in het formele circuit terechtkomen. In veel landen levert de informele economie

zestig tot zeventig procent van alle werkgelegenheid.

Ook in Europa zijn er meer en meer werknemers zonder lange-termijncontracten. Deze mensen met tijdelijke contracten verdienen tot twintig procent minder dan het gemiddelde loon in vergelijkbare permanente functies. In Latijns-Amerika verdienen mensen in de informele economie 43 procent minder dan werknemers met een formele betrekking. In India verdienen dagloners 45 procent minder dan werknemers in vast dienstverband.



Het is niet omdat je werk hebt dat je uit de problemen bent. Volgens de normen van de Wereldbank

zijn er 1,7 miljard werkende armen, mensen met minder dan 2,5 dollar per dag.

## Inkomen en inkomen

Er zijn ook hoge inkomens bij werkenden. In 2007 verdienden de CEO's (Chief Executive Officers - topdirecteuren) van de vijftien grootste bedrijven in de VS 500 keer meer dan een gemiddelde werknemer. De ILO aanvaardt dat een zekere mate van inkomensongelijkheid positieve effecten kan hebben. Een matige inkomensspanning bevordert de groei en verbetert op termijn de economische vooruitzichten voor de meeste mensen. Een hogere inkomensongelijkheid wordt echter geassocieerd met meer criminaliteit, een lagere levensverwachting en discriminatie op basis van afkomst en geslacht.

## Herverdelen en herverdelen

Hogere basislonen zonder herverdeling is niet mogelijk. Een tegenovergestelde beweging is bezig. De aanslagvoet op hogere inkomens daalt. De Belgische aanslagvoet van 52,5 procent op de hoogste inkomensschijven is nu 50%. Ook de bedrijfswinsten worden minder belast. Wereldwijd daalde de gemiddelde aanslagvoet van 37,5 in 1993 naar 27,1 procent in 2007.

## Samen sterk

Fundamentele arbeidsrechten, sociale bescherming en sociale dialoog zijn de verdiensten van de arbeidersbeweging. In de meeste landen daalt echter het percentage dat lid is van een vakbond. Uitzonderingen zijn o.a. België, Finland, Singapore, China en Paraguay. Tot hiertoe heeft deze daling van de organisatiegraad nog niet geleid tot even grote veranderingen in overlegstructuren over arbeidsvoorwaarden. De arbeidersbeweging is er nergens in geslaagd om de omgekeerde primaire inkomensverdeling (daling van het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen) te stoppen.

## Beleid

De periode 1997-2007 was een periode van economische groei. Volgens de ILO heeft dit niet geleid tot een toename van waardige arbeidsplaatsen. Het macro-economisch beleid heeft hier gefaald. Elk land moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor volledige werkgelegenheid en voor een arbeidsinkomen boven de armoedegrens. Internationaal moeten de structuren dit ondersteunen.

(op basis van de Möpaper "Wat is waardig werk?" dec-2008)

## “MO\*”, mondiaal magazine

Een jaarabonnement waarbij u 10 nummers ontvangt, kost 32 Euro. Als je nu abonneert, krijg je het nieuwste boek van Samira Bendadi of Kris Peeraer erbij. Het meinumnummer van MO\* brengt o.m. een dossier over kernenergie in het zuiden en de kritiek daarop. Kristof Clerix zet nog eens de mensenhandel in België in de schijnwerpers. Tine Dankaers analyseert de opmars van de Gülenbeweging in Turkije en daarbuiten. Kivu in het oosten van Congo is één van de vruchtbaarste streken in de wereld maar de oorlog brengt ondervoeding. Het Indonesisch radiopersagentschap KBR68H wint de Koning Boudewijnprijs. Kamran Mir Hazar is Afghaan en dichter en ook radicale journalist. In MO\* en nog veel meer.

## Vrede

Is het tweemaandelijks magazine met veel achtergrondinformatie rond het wereldgebeuren van de vredes-organisatie Vrede vzw. Een abonnement kost 20 Euro per jaar. Het mei-juni-nummer heeft het o.m. over de oorlogsmisdaden van Israël. Het FMLN is nu aan de macht in El Salvador; betekent dit dat een links beleid gevoerd zal worden? Nigeria het land van de brandende fakkels.

Ludo De Brabander en Georges Spriet hebben ook een boek geschreven “Als de Navo de passie preekt”. Daarin analyseren ze de ambities van de Navo om een mondiale rol te blijven spelen en de gevaren daarvan. Ook de relaties met Rusland, China en de EU komen uitvoerig aan bod. Te verkrijgen via  
Epo.

**vredesnieuws p.3**  
**2e trimester 2009**

# Jeugdbond voor Natuur en Milieu



JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een vereniging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu.

### jeugd

JNM staat open voor alle jongeren tussen 7 en 25 jaar met interesse voor natuur en milieu. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de ini's (13-15 jaar) en de gewone leden (16-25 jaar).

### natuur

Samen trekken we de natuur in om ons te verdiepen in de diversiteit van ons planten- en dierenrijk. We trekken naar de mooiste natuurgebieden waar zeldzame waarnemingen ons hart sneller doen slaan, maar ook een stevige wandeling in een weidse omgeving doet ons bloed sneller stromen.

De natuur krijgt het vaak hard te verduren. Waar we kunnen, ondernemen we de nodige acties

om ruimte aan natuur te geven. We hanteren regelmatig zelf een schop of zaag om een handje te helpen. Samen buiten zijn en aan natuurbeheer doen geeft een machtig gevoel.

### milieu

Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen. Elke JNM-activiteit is een poging om op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven te gaan. Daarnaast proberen we ook anderen hiervan bewust te maken, door actie, gebaseerd op goede achtergrondinformatie.

Een jeugdbeweging die zó divers en levendig is als JNM kan je niet op een enkele webpagina voorstellen. Je moet het gewoon zélf beleven! Aarzel dus niet om aan een aantal activiteiten deel te nemen!

meer info:  
[www.jnmkb.be](http://www.jnmkb.be) (JNM Klein-Brabant)  
[www.jnm.be](http://www.jnm.be) (nationale website)

# Miss België gaat vreemd

## HAND IN HAND

Op dinsdag 26 mei gaf Miss België Zeynep Sever in Antwerpen het startschot van "Ik ga vreemd", een campagne waarmee VAKA/Hand in Hand oude en nieuwe Vlamingen wil verleiden om elkaar te ontmoeten aan de eettafel.

Migratie is van alle tijden, maar minder dan ooit staat het woord "vreemdeling" synoniem voor Italiaan, Marokkaan of Turk, de zogenaamde gastarbeiders van vroeger. Nieuwe migratie is divers: mensen komen van diverse landen, om diverse redenen.

Deze nieuwkomers hebben in toenemende mate een gezicht gekregen in hun gemeente. Van daadwerkelijke ontmoeting is echter slechts zelden sprake. Wantrouwen overheerst, onbekend blijft onbemind.



foto: Daniel Dedave

"Ik ga vreemd" wil daar mee verandering in brengen. In samenwerking met inburgerings- en diversiteitscentra, vluchtelingenwerkgroepen en opvangcentra voor asielzoekers creëerde Vaka/Hand in Hand een ontmoetingsaanbod voor nieuwkomers en Vlamingen waarbij het accent ligt op samen eten. Aan tafel komen de tongen immers het makkelijkst los. Kip tandoori, couscous of frietjes met stoofvleessaus: wat de pot schaft, maakt niet zoveel uit. Het is de ontmoeting die telt. Als extra smaakmaker ontvangen de deelnemers aan zo'n ontmoeting een kadobon van Oxfam Fairtrade.

Miss België Zeynep Sever, zelf van Turkse origine, verleent alvast haar steun aan de campagne. Op dinsdag 26 mei was zij de opgemerkte gast op het startmoment van "Ik ga vreemd" in het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen.

Een ontmoeting kan je regelen via [www.ikgavreemd.org](http://www.ikgavreemd.org). Omdat het aanbod permanent wordt bijgewerkt, is regelmatig terugkeren de boodschap. Via de website kan men ook affiches, stickers en ander promotiemateriaal bestellen. Verder vindt de bezoeker ook achtergrondverhalen over asiel en migratie en portretten van 50 bekende Belgen met een migratieachtergrond.

"Ik ga vreemd", een campagne in samenwerking met mortierbrigade, loopt zeker tot december 2010.

Contact  
Vaka/Hand in Hand  
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen  
T 03/281.15.05  
[info@vaka-handinhand.org](mailto:info@vaka-handinhand.org)  
[www.ikgavreemd.org](http://www.ikgavreemd.org)

## Waarom migreren mensen?

De campagne draait in de eerste plaats om de ontmoeting, om de mens achter categorieën als 'migrant' of 'vluchteling'. Toch is het zinvol stil te staan bij de redenen waarom mensen alles achterlaten om ergens anders een nieuw leven te beginnen. We hopen door ontmoetingen ook begrip te creëren voor het 'waarom' van dat verhuizen. In het maatschappelijke debat is dat begrip vandaag immers ver zoek. Velen voelen zich overdonderd door de toenemende diversiteit. We slagen er maar moeizaam in een term als 'migrant' onbevooroordeeld te lezen. Het lijkt iets waar je voor of tegen moet zijn, iets problematisch, iets ongewoon. Nochtans is migreren heel gewoon, heel natuurlijk.

Kijk naar de dieren. Zij (ver)trekken dat het een lieve lust is. Nu eens is het te koud, dan weer te warm, een ander keertje is al het lekkers op, en geen broedplaats is goed genoeg. Dus vat de pad na zijn winterslaap de grote paddentrek aan, zwemt de tonijn elk jaar de ronde van de Middellandse Zee en vliegt de Noordse Stern van de Noordpool naar de Zuidpool. Het zal ons overigens benieuwen of uw wagen evenveel kilometers haalt als de grijze walvis: 0,8 miljoen, of een retourticket aarde – maan. In de zomer verorbert het

**IKGAVREEMD**  
[WWW.IKGAVREEMD.ORG](http://WWW.IKGAVREEMD.ORG)

beestje schaaldieren in de Beringstraat, 's Winters stoeit het zich een nageslacht voor de Mexicaanse kust en vervolgens gaat het met de hele familie naar de Oost-Siberische wateren.

Migratie is dus heel natuurlijk. Het is des dieren, maar ook des mensen. De wereldgeschiedenis leest als een opsomming van samensmeltingen, beïnvloedingen en volksverplaatsingen. De kans is groot dat jijzelf niet langer op de plaats woont waar jouw (groot)ouders geboren zijn. Misschien verruilde jouw grootvader de armoede op het platteland voor de stad. Mogelijk verhuisde jouw vader om dichterbij het werk te wonen. En jouw moeder zou niet de enige zijn die haar geboortestreek verliet voor de liefde van haar leven. Niet ondenkbeeldig dat je zelf bent 'blijven plakken' in de stad waar je ging studeren. De motieven van mensen die vandaag hun geboorteland achterlaten zijn in essentie dezelfde. Sommigen komen via een studentervisum in België terecht, anderen trouwen met iemand van hier, anderen zijn op zoek naar meer welvaart. Mensen verhuizen zelden voor hun plezier. Men migreert omdat men op zoek is naar geluk, een beter leven, geen ellende, een succesvolle carrière, meer zon, driemaal daags eten in plaats van om de drie dagen.

(uit de campagnebrochure)

Je kan zelf al eens proeven van het vreemd gaan op 13 juni in het Romerohuis. Een Café zonder Papieren brengt mensen van allerlei origine samen in een gezellige omgeving (Romerohuis, Rijweg 110b Puurs). Ook op Simmerdown op 4 juli serveert in samenwerking met onder andere het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) exotische en lekkere maaltijden in een sfeer vol van positive vibes.

**vredesnieuws p.5**  
**2e trimester 2009**

# BARBECUE

## 29 AUGUSTUS

Zaal St. Jozef Ruisbroek-Dorp

**MET MUZIEK, SPECIAL ACTS, OPTREDENS, SFEER, VRIENDEN, OUD-EN MEDESTRIJDERS, ...**



**VANAF 18.00U,**  
**GRATIS INKOM,**  
**DEMOCRATISCHE PRIJZEN,**  
**MULTI- EN SOMS ZELFS CULTUREEL**

**ten voordele van het**  
**VREDESNIEUWS**



### **Fiesta en festival**

Nieuw concept: vrijdag fiesta, zaterdag familiefestival  
Om iedereen nog meer te laten genieten van de wereldse sfeer hebben we ons concept aangepast. Op vrijdag 3 juli '09 zijn jullie vanaf 21 uur allen welkom in Simmertowns meest tropisch paradijs voor de Simmerdownfiesta! Op zaterdag 4 juli '09 is iedereen welkom vanaf 14 uur voor een reis rond de wereld!

*Diep door de knieën gaan, heupen sierlijk laten bewegen en de benen losgooien op zweterige zuiderse ritmes in een aangepast decor! Veel meer hebben we niet nodig om de boel op zijn kop te zetten! Voor één keer veranderen we het JOC in het tropisch paradijs bij uitstek! Wuivende palmbomen, lachende mensen, exotische muziek en overheerlijke punch maken van deze avond een bruisend feestgebeuren! Je zal overdonderd worden met stijlen als salsa, merengue, zouk, soukous, rai, reggae, dancehall, ska,...*

De Soulshakers en hun vrienden zullen ervoor zorgen dat je niet

*kan stilstaan op hun Afrikaanse ritmes, Zuid-Amerikaanse muziek, Jamaicaanse riddims,... Ze zijn ondertussen onze vaste fuifleiders die vrolijke gezichten boventoveren en elke ledemaat laat swingen! Dit mag je niet missen!*

*Prijkaartje van dit spektakel: 2 euro!*

### **Wereldbuffet**

Vergeet je niet in te schrijven voor het wereldbuffet! Wil je genieten van de beste keuken uit verschillende werelddelen? Typische (h)eerlijke gerechten uit onder andere Afrika, Azië en Oost-Europa worden bereid en aangeboden door sympathisanten uit verre continenten, in samenwerking met de mensen van het LOI van Puurs en Oxfam Wereldwinkel. Inschrijven is noodzakelijk!

*Wereldbuffet: wereldse keuken in een wereldse sfeer!*

*Tussen 17 en 20u kan je genieten van het uitgebreid buffet met de beste keuken uit verschillende werelddelen. Typische (h)eerlijke gerechten uit onder andere Afrika,*

*Azië en Oost-Europa worden bereid en aangeboden door sympathisanten uit verre continenten, in samenwerking met de mensen van het LOI van Puurs, met ondersteuning van de wereldwinkel. Ook vegetarisch tafelen is mogelijk.*

*We hopen nog beter te doen dan vorig jaar zodat iedereen de kans krijgt om van alle lekkers te proeven.*

*Wie de vorige edities kwam eten weet dat alle smaken rijkelijk aanwezig zullen zijn.*

*We bieden dit culinaire buffet aan voor 11 € (volwassene) of 7 € (jongeren onder 14 jaar). Verrassingsdessert is inbegrepen in de prijs.*

*Inschrijven kan je via overschrijving naar 001-2355350-72 (met vermelding aantal kinderen en volwassenen / (niet)-vegetarische) of door voorverkoop in de wereldwinkel van Puurs. Opgepast: inschrijven is noodzakelijk!*

## Samen werken

Waardige medewerkers zetten hun beste beentje voor!

Simmerdown kan ook dit jaar weer rekenen op de steun van een 180 enthousiaste medewerkers! Ook Puurse jeugdbewegingen en organisaties - zoals KSA Puurs, VKSJ Puurs, Chrio Liezele, VSOP,... - steken weer de handen uit de mouwen voor de voorbereiding, opbouw, Simmerdown zelf en de afbraak. Zij zijn niet het gereedschap van ons festival maar het festival zelf. Bedankt!

## Waardig werk

Simmerdown gaat voor waardig werk voor iedereen. Het beste middel tegen armoede

is waardig werk. En dat begint met een fatsoenlijk en eerlijk loon. Evident, zal je zeggen? Toch verdient de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan 1,5 euro per dag. Werken en straatarm blijven, dat klopt niet! Hoog tijd dat dit probleem wordt aangekaart! Daarom is Waardig Werk het thema van Simmerdown '09.

**Kinderdorp, animatie, wereldmarkt, fiesta, optredens, fairtradebar, workshops, sambafoot, wereldbuffet op JOC Wijland, Fortbaan 9, 2870 Puurs**



# Café zonder papier

Zaterdag 13 juni 2009  
vanaf 19u. in het Romerohuis  
Rijweg 110b te Puurs

Een plek om mekaar te ontmoeten  
en te bemoedigen

We blikken terug op het afgelopen  
jaar en de acties die voorbij zijn

Je kan er kennismaken met de  
kruisweg van de immigrant

Het gezelschapsspel 'integreer'  
wordt voorgesteld en kan worden  
uitgeprobeerd

We drinken een glas en zorgen er  
samen voor dat niet alles blijft zoals  
het was...

## Openingsuren Wereldwinkels



**Breendonk:** wo 14-16  
do 14-15  
za 10-12  
zo 10-12

**Bornem:** (tel 889 53 92)  
wo 14-17  
za 10-12 14-17

**Willebroek:** di 10-12 14-17  
wo 10-12 14-17  
vr 10-12 14-17  
za 10-12 14-17

**Puurs:** wo 14-16  
do 9.30-12  
za 9.30-12 14-17  
zo 9.30-12

**St.Amands** di 10-12  
wo 14-17  
za 10-12 14-17

# BesoraH 2009

## Van 18 tot 25 juli

Een week vol uitdagingen,  
YES WE CAN!

een spannende leerschool in een  
ontspannende vakantiestijl

Crisis, crisis, crisis...

We horen de laatste tijd niks  
anders meer:

Een institutionele crisis, een  
financiële crisis,

Een economische crisis, een crisis  
in de kerk,

Om dan nog maar niet te spreken  
van een relatiecrisis binnen de  
verbanden waarin wij leven, man-  
vrouw, kind-ouders, vrienden...

Crisis! Het klinkt zo deprimerend,  
zo ontmoedigend.

Door het woord uit te spreken  
lijken wij ons al gewonnen  
te geven aan een soort  
onoverkomelijk noodlot...

Daarom spreken Wij liever van  
UITDAGINGEN.

Een leven vol uitdagingen, een  
week vol uitdagingen.

Wij laten ons aanspreken op onze  
mogelijkheden,

Wij laten ons aanspreken op ons  
vertrouwen en ons hopen  
Yes WE can!!! Zeggen wij.

Zeker, crisis heeft iets pijnlijks,  
is afscheid nemen van een stuk  
vertrouwde levensvorm, is  
loslaten, een stukje afsterven...  
Is dat echter alleen maar negatief?  
Crisis is ook en veeleer positief  
te bekijken en te doorleven als  
uitdaging!

We gaan nieuwe mogelijkheden in  
ons ontdekken:

in onze relaties, in het vormgeven  
van onze samenleving.

Zo leven wij een nieuwe  
toekomst tegemoet.

Ja, een "andere wereld" is  
mogelijk, nu meer dan ooit!!

Yes, we can!!! zeggen wij.

Daarover samen in groep  
nadenken en ons laten  
uitdagen, mogelijkheden in  
onzelf, in de anderen, in de  
samenleving leren zien, inzetten  
op vertrouwen en geloof in de  
toekomst gedurende één volle  
week in een enig mooie omgeving  
in de Voerstreek.

Kan het jou overhalen om mee te  
doen?

Yes, you can!!! Do it!!!

Aan hen die vragen wat haalt het  
uit?

Als onze ouders, grootouders en  
voorouders  
van het begin van de mensheid af,  
zouden gedacht hebben:  
"wat haalt het uit?"  
zouden wij met al ons zuchten en  
wanhopen niet eens bestaan  
of we zouden nog wortels eten,  
blootgesteld aan stammenstrijd,  
droogte of overstroming.

Maar wij beseffen beter:  
de geschiedenis leert dat de  
mensheid van eeuw tot eeuw zich  
verrijkt heeft  
door de creatieve hoop  
van de elkaar opvolgende  
generaties.

Waarom zouden wij dan denken  
dat het vandaag  
anders zo lopen?.

In wat mensen crisis noemen

hebben wij helemaal geen reden  
om de actieve hoop te laten  
varen.

De creatieve hoop heeft nog  
steeds een immense toekomst  
voor zich.

We hoeven niet bang te zijn voor  
een utopie.

Want...

Als men alleen droomt,  
is het nog een droom,

maar als we met meerdere  
dromen

wordt het al werkelijkheid.

Een utopie die mensen samen  
delen

Is de stuwkracht van de  
geschiedenis.

Naar Helder Camara

### Schrijfkernen van Amnesty International.

#### Puurs

Vedett (kantine evenementenhal)  
Elke derde woensdag van de  
maand

Van 19 tot 21 u

#### Lippelo

Café De Wandeling

Elke derde donderdag

van de maand

Van 20.30 tot 22u

#### Blaasveld

Parochiecentrum

Elke eerste donderdag van de  
maand

Van 20 tot 21 u

Briefschrijfacties zijn voorradig in  
de wereldwinkels te Breendonk,  
Puurs en Bornem en kunnen daar  
meegenomen worden.

#### Boom

Elke derde vrijdag van de maand  
behalve juli en augustus

Tussen 20 en 21 u

Hoek 139 Boom





# CHANSON DE FOU GEKKENLIED

outsiders in kunst en fotografie

27 juni 2009 - 13 september 2009

Opening van de tentoonstelling:  
vrijdag 26 juni 2009 om 20u. in het  
Verhaerenmuseum.

Open van dinsdag tot zondag van 11  
tot 18u.

“Vous aurez beau crier contre la  
terre, La bouche dans le fossé...” De  
Chansons de fou zijn een reeks van  
zeven vrij sombere, maar prachtige  
gedichten die Emile Verhaeren als  
een soort refrein heeft opgenomen  
doorheen de gedichten van Les  
Campagnes hallucinées (1893). Zij  
staan centraal in deze tentoonstelling  
en worden in dialoog gebracht  
met de tekeningen van Martha  
Grunenwaldt en de foto's van Marc  
Trivier. Martha Grunenwaldt (1910-  
2008) is een outsiderkunstenares die  
vooral imaginaire portretten heeft  
gemaakt waarin het vrouwengezicht  
centraal staat. Haar werk maakt  
deel uit van de collectie van Art &  
Marges (Brussel) en werd recent  
geëxposeerd in de tentoonstelling  
Loss of Control in het Martha  
Museum te Herford (D.) (2008)  
en in de Inner Worlds Outside  
tentoonstelling in de Whitechapel  
Gallery te Londen (2006). Marc

Trivier (1960) is een Belgisch  
fotograaf die een aantal markante  
figuren uit de wereld van de  
kunst en literatuur verbindt met  
portretten van geesteszieken,  
slachthuizen, landschappen, bomen...  
Bejubeld in de jaren 1980 en '90  
met tentoonstellingen in Parijs en  
New York heeft hij zich sindsdien  
grotendeels uit het artistieke circuit  
teruggetrokken. Zijn werk blijft  
niettemin van een fascinerende  
schoonheid. De werken van Marc  
Trivier maken deel uit van de  
collectie van het Musée de la  
Photographie de Charleroi.

Deze tentoonstelling loopt tijdens  
het zomerseizoen (27 juni – 13  
september 2009) en is toegankelijk  
van dinsdag tot zondag (11u. – 18u.).

Inkom: 2 €, schoolgroepen -18 jaar  
en leerkrachten: gratis.

Emile Verhaerenstraat 71  
2890 Sint-Amands  
Tel.: 052/33 08 05  
Fax: 052/33 68 61  
verhaerenmuseum@skynet.be  
www.emileverhaeren.be

## Vredes- nieuws ook anders (vredesnieuws@ pandora.be)

Sinds vorig Vredesnieuws kregen de  
250 abonnees wiens email-adres we  
kennen, supplementair een aantal email-  
berichten.

Www.vredesnieuws.be staat in  
vernieuwde steigers.

Ook jij kan een bijdrage leveren. Stuur  
ons een berichtje met bijvoorbeeld:

- de inhoud van een internet-site  
of interessante gegevens, teksten,  
discussies, verwijzingen, ..

- de aankondiging van een activiteit

Wij sturen aan alle vredesnieuws-  
abonnees die op onze email service  
ingeschreven hebben, het bericht door.

We eigenen ons wel het recht toe om  
te verifiëren of het bericht kadert  
in de opzet van het Vredes-nieuws  
(een bijdrage leveren aan de sociale  
bewegingen). Uiteraard mag het bericht  
niet te groot zijn (in aantal kilobytes).

Schrijfvastindoorons(vredesnieuws@  
pandora.be) gewoon een e\_mail bericht  
te sturen met vermelding "inschrijving  
e\_mail service Vredesnieuws" en graag  
ook naam en adres.

Dit Vredesnieuws verschijnt 4 keer per  
jaar en op zo'n 680 exemplaren. Het  
wordt verstuurd naar mensen uit de regio  
Klein-Brabant - Willebroek die zich de  
laatste 20 jaar geïnteresseerd getoond  
hebben voor vredesbeweging, derde  
wereld, anti-racisme, vluchtelingen,  
arbeiders-beweging, vierde wereld,  
milieu-beweging, vrouwenbeweging, ...

Op de adres-sticker vooraan op dit blad  
kun je zien of we ooit je financiële gift  
of lidmaatschap hebben genoteerd.  
"M" voor je naam betekent dat je dit  
millennium reeds gesteund hebt. Een  
"X" wil zeggen dat je tussen 96 en  
99 een betaling gedaan hebt. Een "J"  
betekent dat je laatste steun dateert  
van vòòr 1996. Staat er niets voor je  
naam, dan hebben we de laatste 25 jaar  
geen financiële steun genoteerd. Maar  
misschien heb je ons wel op een andere  
manier gesteund. (abonnement vanaf  
2,5 Euro/jaar op rek 401-2016201-74  
van het Vredesnieuws.



### Weet Wat We doen

# www.vredesnieuws.be

Jeugdbond voor Natuur en Milieu,  
Wereldwinkels Puurs en St.-Amands, 11.11.11-Puurs, ACV Klein-Brabant - Vaartland,  
Amnesty International regio Klein-Brabant, Argos, Christelijke Basisbeweging (CBB)

# vredesnieuws

## inhoudstafel

*Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke verenigingen, organisaties en bewegingen van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond thema's als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging, vrede, rechtvaardige wereldhandel, ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen, duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, ...*

*We denken bijvoorbeeld aan Amnesty International, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, AZG, Hand in Hand, Argos, Wereldwinkels, 11.11.11-comité's, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen, Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, ...*

*Je kan ons ook bereiken op internet (www.vredesnieuws.be)*

*Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de commerciële media? Stort dan minstens 2,5 Euro op rek 401-2016201-74 van het Vredesnieuws*

<b>Verkiezingen zeggen niet wat belangrijk is</b>	<b>p. 1</b>
<b>Waardig werk bis</b>	<b>p. 2</b>
<b>Jeugdbond voor natuur en milieu</b>	<b>p. 3</b>
<b>Miss België gaat vreemd</b>	<b>p. 4</b>
<b>De Vredesnieuws barbecue</b>	<b>p. 5</b>
<b>Simmerdowns</b>	<b>p. 6</b>
<b>Besorah</b>	<b>p. 8</b>
<b>Gekkenlied</b>	<b>p. 9</b>
<b>Agenda</b>	<b>p. 10</b>

<http://www.vredesnieuws.be>

**Agenda**

[vredesnieuws@pandora.be](mailto:vredesnieuws@pandora.be)

<b>Datum</b>	<b>waar?</b>	<b>Wat en wie?</b>
13 juni 19u	Romerohuis, Rijweg 110b Puurs	Café zonder Papieren Vluchtelingenwerkgroep CBB
3 juli	Joc Wijland, Fortbaan 9 Puurs	Tropical and Caribbean Fiesta Werkgroep Simmerdown
4 juli	Joc Wijland, Fortbaan 9 Puurs	Simmerdown festival Werkgroep Simmerdown
6-11 juli	Hoge Rielen, Lichtaart	Wereldkamp Broederlijk Delen
18-25 juli	Remersdaal	Uitwisselingsweek van CBB
3-9 augustus	Breda/Roosendaal	Klimaatactiekamp Voor Moeder Aarde, JNM, Down To Earth, GroenFront!, Pimpampoentje, Masereelfonds, Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, Indymedia Antwerpen
29 augustus 18u	Parochiezaal St Jozef Ruisbroek/Puurs	Barbecue ten voordele van Vredesnieuws